

unicef



“Η UNICEF προάγει τα **δικαιώματα** και την **ευημερία** κάθε παιδιού σε κάθε της δράση. Εργαζόμαστε σε **190 χώρες** και περιοχές για να κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στο να **βοηθήσουμε τα πλέον ευάλωτα και περιθωριοποιημένα παιδιά**, εργαζόμενοι προς όφελος όλων των παιδιών οπουδήποτε και να βρίσκονται.”



Ελληνική Εθνική Επιτροπή

Ελληνική Εθνική Επιτροπή

Η Ελληνική
Εθνική
Επιτροπή της
UNICEF
ιδρύθηκε το
1977.

Σήμερα εργάζεται για να
ενημερώνει και να
ευαισθητοποιεί την ελληνική
κοινωνία για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
στον αναπτυσσόμενο κόσμο
καθώς και για να υποστηρίξει
ουσιαστικά τα προγράμματα
βοήθειας της UNICEF.

Οι Εθνικές Επιτροπές
της UNICEF είναι
αυτόνομες Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις που από
κοινού υποστηρίζουν
το έργο της UNICEF
σε όλο τον κόσμο.



Δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

1. Συνηγορία
2. Ενημέρωση
3. Εθνική
4. Πωλή

Το έργο της UNICEF στηρίζεται κυρίως στην **εθελοντική προσφορά των πολιτών** και στα **έσοδα από εκστρατείες**





Ελληνική Εθνική Επιτροπή



Η UNICEF έως και το 1967 πραγματοποίησε πάρα πολλά προγράμματα και στη χώρα μας:

- Εκπαίδευση μαιών και νοσηλευτικού προσωπικού,
- εμβολιασμούς,
- παστερίωση του γάλακτος
- και πολλά άλλα...

Συνολικό κόστος:
τουλάχιστον
10.000.000 \$

Βοηθάει επίσης σε έκτακτες ανάγκες:

- Σεισμοί Αθήνας, Κοζάνης, Αιγίου, Καλαμάτας κα.



Ελλάδα. Συσσίτιο (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία).



Ελλάδα, 1955. Ένα παιδάκι στο σχολείο.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ



Ελλάδα 1946. Τάισμα ενός σοβαρά υποσιτισμένου παιδιού.



Ελλάδα 1951. Διανομή γάλακτος από τη UNICEF σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας.



Ελλάδα 1950. Μητέρες σε αναμονή έξω από Μονάδα Υγείας. Πολλά περιστατικά παραπέμποντο στο κέντρο αποκατάστασης Βούλας.



Μία μαιά σε Κινητή Μονάδα Υγείας στον Αγ. Λαυρέντιο στη Θεσσαλία.





Ελλάδα, Ήπειρος 1945. Διανομή σταριού και ζάχαρης.



Ελλάδα 1946. Ένα ξυπόλητο κορίτσι κουβαλάει ξύλα στην πλάτη για το χειμώνα.



Ελλάδα 1966. Γεωργικό Θεσσαλίας. Επίσκεψη μαιών με κινητή Ιατρική Μονάδα.



Αθήνα 1950. Ένα οκτάχρονο κορίτσι, θύμα της πολιομειλίτιδας λαμβάνει φυσιοθεραπευτική φροντίδα στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης της Βούλας.



"
Η ευημερία
των παιδιών σήμερα
είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη
με την ειρήνη
του κόσμου του αύριο
"

- Πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής UNICEF
Henry Labouisse, 1965



Όσο υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχoi στον κόσμο μας, όσο υπάρχει ανησυχία στον κόσμο μας υπάρχει ελπίδα...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ «ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

«Όταν έστω και ένα μόνο παιδί
στερείται τα δικαιώματά του, τότε
ακυρώνεται η έννοια `δικαιώματα
του ανθρώπου.`»

Αντώνης Σαμαράκης





Τα παιδιά-θύματα να μην τα μετράμε με νούμερα, φτάνει και μόνο ένα παιδί να χαθεί έτσι, τότε ο κόσμος μας ο δήθεν πολιτισμένος, ο δήθεν χριστιανικός, έχει χρεωκοπήσει. Αυτό που πεθαίνει είναι η ψυχή του παιδιού."

Αντώνης Σαμαράκης

